

I slutet av september reste 20 medlemmar från SKPF/SPRF avdelning 220 i Boden till Krakow. Resan genomfördes i samarbete med Axess Resebyrå. Reseledare var ordförande Per-Ulf Sandström som tillsammans med lokala guider svarade för programmet.

På plats i Krakow inleddes besöket med en heldags guidad tur i gamla stan och de judiska kvarten. Historiska återblickar till andra världskriget och de omänskliga umbärande som judarna utsattes för gjorde starkt intryck på deltagarna. I rundturen ingick även ett besök på kungaborgen Wavel där kung Sigismund Vasa, den ende svenske kung sedan Gustav Vasa, som inte finns begravd i Sverige ligger begravd. Dag två under resan var fri för egna aktiviteter vilket innebar att deltagarna valde lite olika inriktning på sitt turistande som promenad i mysiga kvarter med vacker arkitektur, shopping, besök på något av Krakows fantastiska konditorier eller museibesök.

Näst sista dagen på resan ägnades åt studiebesök i koncentrationslägrenna Auschwitz och Birkenau. Resenärerna var alla i den ålder att de väl känner till de fasor som lägerfångarna utsattes för inte desto mindre gjorda besöket djupa intryck.

Mellan allvarstygda studiebesök och intensiva aktiviteter bjöds på många skratt och trevligt umgänge inmundigande lokala drycker och god mat. Trötta men glada och tacksamma resenärer kom åter till Boden efter den fem dagar långa resan. Med i bagaget fanns lokalproducerade hantverk, choklad och annat som inhandlats tillsammans med fina minnen.



Vid kungaborgen Wavel och Krakows domkyrka



Inför besöket på Birkenau